

## **Deze keer de bemiddelaar, type 9.**

### **De bemiddelaar, ik begin deze keer eens met de valkuil van dit type:**

Conflictvermijdend  
Afwachtendheid  
Traagheid  
Besluiteloosheid.

**En ik beken het maar**, ik herken er wel iets van in mijn eigen gedrag wat deze termen betreft.

Mijn eigen levensdoeltype is namelijk de bemiddelaar.

Dit wetende, kan ik zeggen dat deze kennis me veel opgeleverd heeft, aangezien ik nu kan herkennen wat er soms is.

Conflicten, ik vind het vreselijk, ook als ik er zelf niet bij betrokken ben, er alleen maar naar kijk en luister.

Afwachten en traagheid: als je wacht en niet al te snel reageert, dan is het in veel gevallen zo dat problemen zich vanzelf oplossen en dat is dan weer een groot voordeel ☺.

Inmiddels weet ik dat als er echt een noodzaak is, ik gebruik kan maken van **de uitdaging**.

De uitdaging van de bemiddelaar is:

Strijdlust  
Stelling nemen  
Energiek  
Slagvaardigheid

Enkele van **de kwaliteiten** van de bemiddelaar zijn:

Verdraagzaamheid  
Ontvankelijkheid  
Rust  
Behoedzaamheid

Een bemiddelaar heeft een hekel aan het volgende, dit is **de allergie**:

Ongenaakbaarheid  
Ongenuanceerdheid  
Opgefoktheid  
onbezonnenheid

Voorbeelden van enneatype 9, de bemiddelaar, zijn: Linda de Mol, Marianne Timmer, prinses Maxima.

**Wat algemeenheden met betrekking tot de 9:** een 9 probeert te ontsnappen aan de angst voor scheiding, door een sfeer te creëren die bescherming biedt. Ze zien zichzelf als ongecompliceerde mensen terwijl anderen hen kunnen zien als zelfingenomen en nalatig. Voor een 9 is alles vredelievend en in harmonie. Daardoor kijken ze niet naar dingen die hun ideale wereld aantasten en creëren zodoende soms problemen. Ze negeren problemen tot anderen er iets aan hebben gedaan. Anderen voelen zich daardoor gefrustreerd en vervolgens trekt een 9 zich terug in zijn eigen wereld waar niemand hem kan raken. Een 9 kan hieraan ontkomen door het beeld van de ideale wereld los te laten. Negens gaan dan objectiever zien en zich realiseren dat het leven van anderen niet belangrijker is dan hun eigen leven. Als ze het loslaten gaan ze hun eigen waarde zien en gaan ze zich met veel actie en vitaliteit inzetten voor het leven van zichzelf en van anderen. Als ze dan zichzelf gaan ontwikkelen vinden ze de verbinding met zichzelf die ze altijd gezocht hebben.

**Negens op hun best:** geduldig, wijs, vriendelijk, aardig, ondersteunend, ontvankelijk voor de ideeën van een ander, niet kritisch en accepteren de ander. Neutraal, vermijden woede en conflicten, geen impulsieve beslissingen, handelen uit gewoonte, gaan met de stroom mee, spiritueel, bij positieve ondersteuning komen ze tot bloei, begrip voor standpunt van anderen, willen een duidelijke structuur om beslissingen te ondersteunen, nemen geen onnodige risico's. Bemiddelaars, vrede-stichters, kunnen een compromis bewerkstelligen.

**Negens op hun slechtst:** passief agressief, uiten hun vijandigheid door koppigheid, zijn defensief, offensief, vergeten veel en passen zich te veel aan. Apathisch, lui tegen verandering, moeilijk beslissen, vasthouden aan gewoontes. Kunnen geen nee zeggen, moeilijk afscheid nemen, eigen laag tempo, verdoven zichzelf, chaotische aanpak en rommelig, dat noemen ze gezellig. Vertraging nodig om innerlijke conflicten te ontleden.

**Wat anderen lastig vinden:** het vermijden van conflicten, trage besluitvorming, matig timemanagement, ontbreken van eigen mening en indirect reageren.

**En dit was het voor nu over enneatype de bemiddelaar.**